



Ένα πνευματικό οδοιπορικό των φίλων του Μοναστηριού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Αγίους Τόπους . Φωτο

📅 ΟΚΤ 30, 2015

Δελτίο τύπου

Επταήμερο οδοιπορικό στους Αγίους Τόπους πραγματοποιήσαμε 50 προσκυνητές, που οργανώθηκε πάρα πολύ καλά από τους Συλλόγους των φίλων του Μοναστηριού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου τον Σεπτέμβριο του 2015. Ένα οδοιπορικό γεμάτο με πλούσιες εικόνες, ωφέλιμες αναμνήσεις και έντονες συγκινήσεις. Βιβλικά πρόσωπα πέρασαν από μπροστά μας αλλά και ιστορικά γεγονότα ζωντάνεψαν και στήθηκαν με ιδιαίτερη παραστατικότητα κατά τις

Ξεναγήσεις μας στα αντίστοιχα προσκυνήματα αλλά και κατά τις βραδινές θεολογικές συνάξεις μας στη διαθέσιμη για συνεδριάσεις αίθουσα του ξενοδοχείου μας. Κάποιες φορές είχε κανείς την αίσθηση ότι άκουγε ξανά και ξανά την πνευματική ιστορία του κόσμου, από τον Αδάμ στο νέο Αδάμ, το Χριστό.

Όμορφη η όλη ατμόσφαιρα του ταξιδιού μας. Πολλά τα Άγια Προσκυνήματα: Λήδα, τάφος του Αγίου Γεωργίου. Σαμάρεια, Ναός της Αγίας Φωτεινής και Φρέαρ του Ιακώβ. Βηθλεέμ, Ναός Γέννησης, Σπήλαιο της Γέννησης, Μονή Αγίου Ονουφρίου στον Αγρό του Κεραμέως, Μονή Αγίων Ιωακείμ και Άννας, Πραιτώριο, Οδός του Μαρτυρίου (Via Dolorosa), Ναός της Αναστάσεως, Πανάγιος Τάφος, Γολγοθάς, Αποκαθήλωση, Γαλιλαία, Ναζαρέτ, Κανά, Θαβώρ, Ιορδάνης, Τιβεριάδα, Μονή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κρουαζιέρα στη λίμνη της Τιβεριάδας, Αρχαία Καπερναούμ, Γεσθημανή, Τάφος Παναγίας, Λιτάνευση του σκηνώματος της Παναγίας, Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας, Μονή Μεγάλης Παναγιάς, Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου, Μονή Τιμίου Σταυρού, Αγρυπνία στον Πανάγιο Τάφο, Χωριό των Ποιμένων, Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Μονή Αγίου Σάββα, Αγία Σιών, Τάφος του Δαβίδ, Υπερώο Μυστικού Δείπνου, Εκκλησία των Εθνών, Όρος των Ελαιών, Ιερά Μονή Αναλήψεως, Ιεριχώ, Σαραντάριο Όρος, Μονή Προφήτου Ελισαίου, Μονή Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτη, Βηθανία, Μονή Αγίων Μάρθας και Μαρίας, Τάφος Λάζαρου.

Πολλά τα πνευματικά οφέλη από την προσέγγιση κορυφαίων στιγμών της Χριστιανοσύνης όπως ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Βάπτισμα, η Μεταμόρφωση, η Θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα, το Άγιο Πάθος (Σταύρωση), η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των επισκέψεών μας.

Ωστόσο την ατμόσφαιρα του ταξιδιού διαμόρφωσαν και οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ' αυτό. Ωραίοι άνθρωποι, χωρίς γκρίνιες, μιζέριες, απαιτήσεις. Απλοί, προσεγγίσιμοι, με ουσιαστικό περιεχόμενο και βαθιά πίστη στο Θεό.

Άψογη η οργάνωση του προσκυνήματος από το Γραφείο Ταξιδιών «ΙΜΑΛΑΪΑ TRAVEL» και ιδιαίτερα από τον Διευθυντή του κ. Γεώργιο Δημόπουλο και την Υπεύθυνη της εκδρομής μας κ. Μπέσση Μουσουλέα. Απόλυτα ενημερωμένη, ιστορικά και θεολογικά, και πάντα δίπλα μας η κ. Χρυσούλα Χρυσάγη, η ξεναγός μας.

Εξαιρετικά τα 50 άτομα που συμμετείχαν σ' αυτό το θαυμάσιο ταξίδι. Όλοι και όλες ζήσαμε με τον καλύτερο και πνευματικότερο τρόπο το προσκυνήμα – τάμα ζωής στους Αγίους Τόπους. Μακάρι να αξιωθούμε να πάμε και πάλι.

Ρεπορτάζ, Φωτογραφίες: Χρήστος Κυρίτης

Δείτε φωτογραφίες από την εκδρομή.'